



Jaargang 7 – Nieuwsbrief 2 – Woensdag 2 oktober 2024

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de RK kerken uit de regio Amstel-Westeinder



In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we **iedereen** samen te brengen.

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende nieuwsbrief (woensdag 6 november 2024) kan gestuurd worden naar [emmaenus@hotmail.com](mailto:emmaenus@hotmail.com).

## Agenda – Oktober

Datum	Tijdstip	Activiteit
Donderdag 3-10	15.30 – 16.30	<b>Nes</b> – Kinderclub – Verhaal over Noach
Zondag 6-10	11.00 – 12.00	<b>Uithoorn</b> – Viering met Debuut
Zondag 6-10	11.00 – 12.00	<b>Kudelstaart en Aalsmeer</b> – Gezinsviering in Kudelstaart
Zondag 13-10	11.00 – 14.00	<b>Uithoorn</b> – Familiezondag, gezinsviering met OpMaat
Zondag 13-10	10.00 – 11.00	<b>Schutse (PKN)</b> – Eerste Godly Play
Maandag 21-10	19.30	<b>Kudelstaart en Aalsmeer</b> – Info-avond EHC-project in Aalsmeer

De nieuwsbrief 'Kom erbij!' komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail ([emmaenus@hotmail.com](mailto:emmaenus@hotmail.com)).



Klik of scan!

# Agenda – November

Datum	Tijdstip	Activiteit
Donderdag 7-11	15.30 – 16.30	<b>Nes</b> – Kinderclub – Verhaal over Jona
Zondag 10-11	11.00 – 14.00	<b>Uithoorn</b> – Familiezondag, gezinsviering met OpMaat
Zondag 17-11	11.00 – 12.00	<b>Kudelstaart</b> – Feestelijke viering: <b>Kudelkwetters 55 jaar !!!</b>
Zondag 24-11	9.30	<b>Kudelstaart en Aalsmeer</b> – Familiezondag in Aalsmeer
Zondag 24-11	11.00 – 12.00	<b>Uithoorn</b> – Viering met Debuut



## Regio Amstel-Weststeinder Regioviering: Pelgrims van Hoop



Voor de derde keer was de regioviering in Nes aan de Amstel. Niet gewoon in de kerk, maar in de open lucht! Het was een groot succes: er was een heel groot koor dat mooie liederen zong, het zonnetje scheen en sfeer was goed. Zeker 400 mensen uit de hele regio Amstel-Weststeinder waren met de fiets, met de auto of lopend naar de viering gekomen.



Er waren ook veel kinderen. Voor hen was een speciale kinderwoorddienst die geleid werd door Renate en Maarten. Zij vertelden het verhaal van Jezus die een blinde man genas. Ze zochten met de kinderen naar voorbeelden waarin

je het niet zag zitten maar toch vertrouwen hield dat het goed kwam. Zo vertelde Maarten dat hij z'n paspoort kwijt was geraakt in Australië. De kinderen kwamen met enkele mooie voorbeelden over school.

Daarna kregen drie jongens de opdracht om iets te doen. Ze moesten goed samenwerken want de één had een theedoek voor de ogen (hij was blind), een ander mocht niets zeggen (hij was stom) en de laatste had oordopjes in (hij was doof). De jongen die niets mocht zeggen, kreeg te horen wat de bedoeling was en moest dit vervolgens duidelijk maken aan de anderen. Uiteindelijk lukte het hen om de opdracht goed uit te voeren.



Met Elmar hebben de kinderen vervolgens een liedje geoefend. Dat was maar heel kort omdat het tijd was weer terug te gaan naar de viering. Daar hebben alle kinderen het lied "Brood en wijn" gezongen voor de mensen in de kerk. Dat ging zo goed, dat ze ook alle andere liedjes hebben meegezongen met het grote koor. Het klonk prachtig!



We kijken terug op een geslaagde dag. Met dank aan de goede voorbereiding van Elly en Leonie. Het was mooi weer, iedereen was vrolijk en we hebben elkaar weer wat beter leren kennen. Komen jullie volgend jaar ook?

Elly, Leonie, Paula, Maarten, Renate, Elmar, Bart en Cockie



## Uithoorn Zing mee met OpMaat!

*Vind jij zingen ook zo leuk? Doe mee in ons kinderkoor!*

We zijn trots dat wij als Emmaüsparochie nog een eigen kinderkoor hebben. OpMaat zingt tijdens de gezinsvieringen, maar ook tijdens de feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie op zondag 18 mei 2025!



Vind je het leuk om in ons kinderkoor te komen zingen? Dan ben je elke vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur van harte welkom in onze kerk aan het Potgieterplein. Tijdens de pauze is het altijd gezellig, met limonade en wat lekkers erbij!

Ook jullie ouders mogen tijdens deze repetitie aanwezig zijn. Zij kunnen wachten in het Trefcentrum met een kopje koffie of thee, maar natuurlijk mogen zij ook in de kerk naar de repetitie luisteren!

Meer informatie is te krijgen bij Ingeborg. Zij is de 'koormoeder' en regelt alles voor het kinderkoor. Je kunt mailen naar [[borg30@xs4all.nl](mailto:borg30@xs4all.nl)].

Jolanda en Ingeborg



## Kudelstaart en Aalsmeer Wereldmissiedag



Op zondag 6 oktober om 11.00 uur is in Kudelstaart een gezinsviering met zang van de Kudelkwetters. Op deze dag vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. De spaarzakjes worden uitgedeeld op school. De zakjes kunnen de kinderen inleveren tijdens de gezinsviering.



Dit jaar helpen we de kinderen in Papoea-Nieuw-Guinea. Vooral de kinderen die wonen op de Carteret Eilanden, zodat zij genoeg mangrovestekjes kunnen planten. Wil je meer weten? Kijk dan eens op de website van Missio Kids.



Klik of scan!

Werkgroepen Gezinsvieringen en Eerste Heilige Communie



## Nes Pompoenen bij de Kinderclub

Houd je van knutselen en gezelligheid? Kom dan naar de Kinderclub! Ook je broertjes en zusjes mogen meekomen en je mag dit bericht aan je neefjes, nichtjes, vriendjes, vriendinnetjes en klasgenootjes sturen. Dan kunnen ook zij kennis maken met onze Kinderclub. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

**Wanneer?** Donderdag 3 oktober van 15.30 tot 16.30 uur.

**Wat gaan we doen?** Pompoenen uithollen en versieren op de 'Pluktuin' aan de Amsteldijk-Zuid 183b in de Nes.

**Kosten?** Aan deelname zijn geen kosten verbonden!

**Aanmelden wel verplicht bij Elly!** Dit in verband met het klaarleggen van alle materialen. Het emailadres is [[pmmvanrouden@hetnet.nl](mailto:pmmvanrouden@hetnet.nl)].

**Waarom dit feestje?** Oktober is het pompoenenmaand op de Pluktuin! Zoek zelf de mooiste pompoen uit. Bedenk en teken een (eng) gezicht op de pompoen en start met het uithollen. Na de pauze wordt het gezicht uitgesneden. Alles gebeurt met kindvriendelijk en veilig gereedschap. Super leuk om thuis de pompoen bij de voordeur neer te zetten met een lichtje erin!



Tot snel!

Groetjes van het Kinderclubteam



## Kudelstaart en Aalsmeer Eerste Heilige Communie



Aalsmeer en Kudelstaart organiseren ook dit jaar weer een project voor kinderen die zich willen voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. Op maandag 21 oktober is om 19.30 uur een informatie-avond in het Parochiehuis in Aalsmeer. Aanmelden voor het project kan via [[eerstecommunieaalsmeer@gmail.com](mailto:eerstecommunieaalsmeer@gmail.com)]



## Uithoorn – Familiezondagen Jubeljaar: “Pelgrims van hoop”



Dit schooljaar organiseren we in de Emmaüsparochie Familiezondagen. Op deze zondagen nodigen we niet alleen kinderen en hun ouders uit, maar ook koorleden, kerkgangers, parochienieuws-bezorgers, kortom iedereen! Een dag om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, samen te lunchen, ons geloof te delen en te bidden. *Wees welkom!*



Op deze familiezondagen sluiten we aan het thema van het Jubeljaar: “Pelgrims van hoop”. We gaan dit doen aan de hand van de parabels en gelijkenissen uit de Bijbel. Jezus gebruikte deze verhalen met alledaagse, herkenbare situaties om zijn toehoorders een diepere boodschap mee te geven. De parabels hebben vaak een bijzondere wending en stralen iets uit van de hoop op Gods genade.

De eerste Familiezondag is op zondag 13 oktober. De dag begint om 11.00 uur met een gezinsviering waarbij kinderkoor OpMaat zingt. Daarna is een gezamenlijke lunch in het Trefcentrum. Om 12.45 uur begint het programma waarbij gezinnen zich voorbereiden op het sacrament van de Eucharistie – de Eerste Heilige Communie – of op het sacrament van het Heilig Vormsel. Tegelijkertijd zijn er activiteiten voor alle andere kinderen en volwassenen. Rond 14.00 uur is de Familiezondag afgelopen.



Neem voor meer info contact met ons op [[familie@emmaus-uthoorn.nl](mailto:familie@emmaus-uthoorn.nl)].

Pastoor Marco, Ingeborg Destellirer, Bart van de Rotten, Leonie van Ittersum



## Uithoorn Een stralende Emmaüsdag

Het mooie weer was een goed voorteken. Een stralende zon en het geluid van de klokken nodigden de mensen afgelopen zondag uit om naar de kerk te komen. Onder het motto 'Ontmoet, ontdek, beleef!' was in de kerk van Uithoorn een open dag georganiseerd: de Emmaüsdag!



De dag begon met een eucharistieviering waarbij de pastores geholpen werden door wel vier misdienaars. Na de viering was in het Trefcentrum thee, limonade en speciaal voor deze dag ook cup cakes en krentenbollen.



Er was op de Emmaüsdag van alles te doen. Voor de kerk stond een springkussen en in de dagkerk was een grote tafel klaargezet met veel kleurplaten. Het kinderkoor OpMaat gaf een optreden met zang én dans. Het koor Debuut zong een aantal mooie a capella stukken.





Ook was er een speurtocht met speciale vragen. De antwoorden op de vragen kon je vinden door het aan de mensen in de kerk te vragen. Zo moest aan Ella van kerkversiering gevraagd worden welke bloem zij het mooist vindt. Alice van de wijkcontactpersonen kon je vertellen dat zij 'contact' het allerbelangrijkste vindt in de kerk. Als alle antwoorden op de juiste plek ingevuld waren, kwam vanzelf de oplossing van de speurtocht tevoorschijn: Emmaüsdag.



De jongeren waren de hele dag actief om de Tijdcapsule 2034 voor te bereiden. Daarvoor gingen ze in gesprek met de bezoekers van hun stand. Aan het eind van de dag werden alle voorspellingen verzameld. Ook de foto's die zij van de dag hadden gemaakt en het programmaboekje van de Emmaüsdag verdwenen in de capsule. In een hoek van de tuin werd vervolgens de tijdcapsule ingegraven. Over tien jaar zullen we zien of hun voorspellingen zijn uitgekomen.



We kunnen terugkijken op een stralende Emmaüsdag!  
Riny, Geertje, Ria, Aat, Bart en Rob



## De Kwakel JOP Spotlight



Beste jongeren uit De Kwakel en omgeving,

De zomer is ten einde. We hebben genoten van de vakantie. Nu is het tijd om weer naar school of het werk te gaan.

Ook wij zijn erg geschrokken van het fatale ongeluk van het meisje uit De Kwakel. Wat een indrukwekkend afscheid heeft zij vanuit onze kerk in De Kwakel gehad. We hopen dat haar familie, haar vrienden en alle jongeren die aanwezig waren, troost mogen halen uit de liefdevolle woorden die pastoor Marco gesproken heeft.

We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen omhoogkomen bij de jongeren, zoals "Is er Leven na de dood?" Wij willen deze jongeren een plek bieden om samen te komen en erover te praten. Mocht je daar behoefte aan hebben, neem gerust contact met ons op.

Zaterdag 5 oktober om 20.00 uur ben je van harte welkom. We zullen dan ook de draad weer oppakken van de Prayercourse, die we aan het volgen zijn. Bij interesse graag even mailen [[juriahogenboom@hetnet.nl](mailto:juriahogenboom@hetnet.nl)].

Hartelijke groet van Juria en Paul  
JongerenOntmoetingsPlek Spotlight



*God houdt van jongeren, niet in het algemeen, maar van ieder van hen als persoon!*



## Kudelstaart

### De Kudelkwetters zijn op zoek naar jou!



Heb je afgelopen jaar (of al iets langer geleden) je communie gedaan en vond je het contact met andere kinderen ook leuk? Kom dan bij ons zingen! We oefenen elke donderdag om 18.45 uur in Kudelstaart onder de fijne leiding van Paula.



## Bisdome Haarlem-Amsterdam

### Alpha Experience Haarlem



De Alpha-cursus is één van de essentiële bouwstenen van een missionaire parochie! Wil je Alpha een keer van dichtbij meemaken in een parochie? Dan ben je van harte welkom op deze Alpha Experience in Haarlem! Tijdens een Alpha Experience maak je één van de Alpha-bijeenkomsten mee. Aansluitend aan de Alpha-bijeenkomst krijg je tools in handen voor hoe je start met Alpha én ontdek je wat het voor jouw parochie kan betekenen. De perfecte kans om te ontdekken wat Alpha is! Ook als je Alpha al kent, ben je welkom. Het is de ideale manier om inspiratie op te doen voor nieuwe manieren waarop jouw Alpha vrucht kan dragen!

Meld je aan via Alpha Nederland, zie de QR-code.



Klik of scan!



## Bisdom Haarlem-Amsterdam Retrouvaille weekend – Huwelijk in nood

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november vindt op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo een speciaal weekend plaats voor gelovige stellen die willen werken aan hun relatie via het Retrouvaille-programma. Dit initiatief, dat zijn oorsprong heeft in Canada, werd in 2017 in Nederland geïntroduceerd door Gerard en Elena Dijkstra, die zelf met dit programma hun relatie wisten te redden na een crisis.

Het weekend in Heiloo wordt geleid door twee echtparen en een priester, die allemaal zelf ervaring hebben met het programma. Deelnemers ervaren vaak nieuwe perspectieven die hen hoop geven voor hun relatie. Na het weekend zijn er mogelijkheden voor vervolgbijeenkomsten om de opgedane inzichten verder te bespreken en te toetsen. Voor meer informatie en aanmelding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Elena en Gerard Dijkstra.

[06 3943 7722 / [retrouvaille@outlook.nl](mailto:retrouvaille@outlook.nl)]

Jeroen en Marleen van Kreij

*Projectmedewerkers Gezinspastoraat*

Email [[mvankreij@bisdomhaarlem-amsterdam.nl](mailto:mvankreij@bisdomhaarlem-amsterdam.nl)]



Klik of scan!



## Schutse – PKN Uithoorn



Hallo jongens en meisjes,

Het mooie weer is nu toch echt afgelopen en de herfst is begonnen... De Startzondag van 15 september is achter de rug en we kunnen zeggen dat het een heel gezellige dag is geweest. Na de mooie dienst waarin we ook een Belijdenis meemaakten, was er koffie en thee met allerlei lekkers dat zelfgebakken of zelf gekocht was 😊.



Hierna was er voor iedereen wat te doen: mandala's leren tekenen, muziekingo, sjoelen, rummikub, een buitenspel. We gingen in groepjes uit elkaar om te doen wat je het leukste vond. Hierna volgde een heerlijke lunch en tijdens de lunch werd ons iets verteld over Rainbow, een grote speelgoed



duif van Kerk in Actie die bij ons op bezoek kwam. Hij werd verloot onder een groepje mensen die een goede plek voor hem wisten en zo ging hij uiteindelijk op reis.

Deze Startzondag stond in het teken van hulp aan Rwanda. Daarom kregen we tot slot ook nog speciaal eten uit Rwanda, dat klaargemaakt was door enkele Rwandese gemeenteleden. De opbrengst van de activiteiten ging ook naar Rwanda. Om twee uur gingen we allemaal tevreden naar huis.

De Kindernevendienst is weer gestart en we hebben al een paar gezellige bijeenkomsten gehad. Op zondag 13 oktober staat de eerste Godly Play bijeenkomst van het schooljaar gepland. Jullie zijn van harte welkom bij onze diensten!

Groeten van Mieke van Amerom



Klik of scan!